

Met  
**Spektakel**

# Perspex

**SPORT**

Terschelling



5e jaargang • 18 • september 2004



Gesubsidieerd  
profvoetbal?

## Perspectief

ChristenUnie-jongeren

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



# Prikkbord

## Excursie Tweede Kamer

Wil jij eens naar de politiek in Den Haag? Wil jij als afdeling een naar onze kamerleden?? Speciaal voor de jongeren organiseert Perspectief op 6 oktober een excursie naar de Tweede Kamer. Dit is je kans om met een van onze kamerleden te praten. Stel hen je vragen en kijk hoe zijn hun werk doen in de Tweede Kamer en in hun fractiekamers. Loop mee door de Ridderzaal en nuttig een lunch zoals zij die kunnen krijgen! Kortom, fractiekamers, Tweede Kamer, Ridderzaal, lunch en een gesprek met één van onze kamerleden. Wees erbij en stel je vragen. De excursie is tussen 12:00 uur en 17:00 uur. De kosten zijn: voor leden van Perspectief 10 euro en voor niet-leden 15 euro. (incl. de lunch) Geef je schriftelijk op via [aweening@christenunie.nl](mailto:aweening@christenunie.nl) onder vermelding van je naam, adres, postcode en woonplaats. Opgave en afmelden is mogelijk tot tien dagen voor de excursie. Wil jij met je hele klas naar de Tweede Kamer... informeer naar de mogelijkheden!

## Najaarscongres: Samenwerking in Ontwikkeling

Met medewerking van ontwikkelingsorganisaties als Oikos, het IMD, het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamerleden en de stichting De Verre Naasten.

Natuurlijk is er een boeiende lezing van een bekende spreker, zijn er workshops waarin je je verder kunt verdiepen in het onderwerp, er is een column van Karla Derks en een forum met wetenschappers en Tweede-Kamerleden, waaronder (onder voorbehoud) Tineke Huizinga.

Moet het huidige beleid radicaal op de schop? Moet we veel meer hulp bieden of is ontwikkelingshulp zinloos en kan het beter afgeschaft worden? Je kunt je er zelf een mening over vormen op 30 oktober.

Het congres wordt afgesloten met een debattoernooi, waar je mee kunt strijden om de titel Beste debater van Perspectief!

Waar? Ede

Wanneer? Zaterdag 30 oktober 2004

Hoe laat? 10.00 tot 17.00 uur

Houd voor meer informatie onze website in de gaten. Daar worden de laatste ontwikkelingen op vermeld.

## EU-vredessymposium over Midden Oosten

Op woensdag 29 september zal in Utrecht het EU-Vredessymposium plaatsvinden, met als thema 'De rol van de EU in het Midden-Oostenconflict'. Het symposium vormt een platform voor opinies van Palestijnse, Israëliëse en Europese politici over de mogelijkheden die Europa heeft om de partijen weer nader tot elkaar te brengen.

Vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse europarlementariërs en buitenlandwoordvoerders van een aantal Tweede Kamerfracties zullen met elkaar in discussie gaan. Knesset-lid Danny Yatom van de Israëliëse Arbeidspartij zal spreken, evenals een Palestijnse vertegenwoordiger. Naast lezingen en debatten zullen er verschillende workshops worden gegeven.

Het symposium is een unieke samenwerking tussen de Jonge Socialisten, Jonge Democraten, het CDJA, de JOVD, de SGP-jongeren, Perspectief, het CIDI en CIDI Jongeren Organisatie (CISO).

Meer informatie hierover volgt nog via de email-nieuwsbrief. Opgeven kan bij Gonda, m.h.lamberink@student.rug.nl

## Actiedag Lokale Afdelingen

De datum voor de actiedag lokale afdelingen is bekend! Noteer 9 oktober alvast in je agenda en houd de site in de gaten voor meer info over tijd, plaats, en programma! De actiedag is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het starten van een lokale afdeling, al actief zijn (of zijn geweest) in een afdeling en alle overige belangstellenden. Er is weer veel ruimte in het programma voor ontmoeting en leren van elkaar. So, be there!

Voor meer info: mail naar [Jenne Minnema](mailto:Jenne.Minnema@perspectief.nu), [intern@perspectief.nu](mailto:intern@perspectief.nu).

## Colofon:

Perspectief wordt uitgegeven door  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

## Redactie:

Simcha Looijen (Hoofdredactie)  
Karla Derks-Wolthuisen (Eindredactie)  
Wim Doddema  
Bert Heuvelman  
Josha Sietsma  
Sibrand de Boer  
Jochem Meeuwsen  
André van Roshum  
Rianne van der Sar  
letje van Voornveld

## Fotografie cover:

Rufus de Vries

## Cartoonist:

Christian Zomers

## Columnist

Leon Meijer

## Redactieadres Perspex:

Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
tel.: 06-137 741 34  
perspex@perspectief.nu

## Lidmaatschap:

Tot 18 jaar: € 7,-  
18 tot 27: € 12,-  
27 tot 30: € 17,-

Opzegging van het lidmaatschap  
dient schriftelijk te gebeuren, tenmin-  
ste 4 weken voor het eind van het jaar

## Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Postadres:  
Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
Bezoekadres:  
Puntenburgerlaan 91  
3812 CC Amersfoort  
tel: 033- 422 69 51  
fax: 033- 422 69 68  
info@perspectief.nu  
www.perspectief.nu  
www.ebate.nl

## Bestuur Perspectief:

Voorzitter:  
Marcel Benard  
Anjerveld 11  
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel: 06 - 14275167  
marcel.benard@12move.nl  
Secretaris:  
Klaas Pieter Derks  
kpderks@hetnet.nl  
Penningmeester:  
Peter de Kluijver  
penningmeester@perspectief.nu

## Vormgeving en Druk:

Douglas Design, Ommen  
BDU, Barneveld

# Hé hallo Perspectief-er!

De nieuwste versies van Perspex en Spektakel liggen weer voor je. Misschien sta je op het punt om net op vakantie te gaan of ben je de koffers alweer aan het uitpakken...

In dit nummer nemen we je in ieder geval mee op vakantie naar Terschelling, want naar het schijnt is het daar in de zomervakantie één groot zuipfestijn ('t is toch vakantie?). Maar dat is bij lange na niet alles, want het nummer gaat immers over Sport. Je kunt je natuurlijk afvragen of bier drinken ook een sport is, maar we hebben verder gekeken dan Terschelling alleen.

Sport = Erica Terpstra. Sport = Humberto Tan. Helaas waren deze (sport)beroemdheden zo druk met de Olympische Spelen in de weer dat ze geen tijd voor ons vrij konden maken voor een interview. Verder namen we een kijkje in Utrecht, kwam de voorzitter weer in actie in de Bijlmerbajes, bezochten we Karl Noten voor een interview en last but not least tref je ook de 'vaste' rubrieken (weer) aan.

Voor de Spektakel reisde we in een driehoekje door Nederland heen om van alles te weten te komen over lokale politiek en hun visie op sport, deden we een straat-interview, werd er een puzzel gemaakt en zochten we het www af naar leuke sites.

Ik zou zeggen: zet je stoel in de zon en geniet...

Jochem Meeuwsen

Karl Noten en de strijd in de gezondheidsmarketing-oorlog

Het tegengeluid

Summerschool 2004

Terschelling en de mythe van de bierkragenstapelende jongeren

Bestuursnieuws

De stelling

Spektakel (extra groot of logo Spektakel)

Bijbelstudie

Voorzitter in uitvoering

Afdeling Perspectief Bunschoten: actie in de taxi

Perspectief in de Permanente Campagne

Opinie: zondagsrust

Retourtje Israël

Vacaturebank

4

6

8

10

13

14

15-18

20

19

22

24

26

28

30

(3)



Door Simcha Looijen Foto: Thimo Prins

**“Goeiemorgen Karl, goedemorgen Olga, goeiemorgen Nederland.” De vroege tv-kijker heeft hem vast wel eens gezien: Karl Noten, presentator van het programma van Nederland in Beweging. Daarnaast is hij fysiotherapeut en eigenaar van fitnesscentre Fysio Physics in IJsselstein. Vanuit die achtergrond was hij de laatste twee jaar ook aanwezig bij de Sing-Inn tijdens het Pinksterweekend van Opwekking om met 40.000 mensen massaal een warming-up te houden, want ja, hij is ook christen. Alles bij elkaar een goede reden om met hem te gaan praten over fitness, zijn programma en overheids campagnes.**

## Karl Noten: ‘Het is een luxe om

### Wat drijft jouw persoonlijk?

“Ik heb ADHD, dus moet sowieso veel bewegen om al die energie kwijt te raken, hahaha. Ik ben er geleidelijk ingerold. Zelf geloof ik dat iedereen bepaalde talenten krijgt om te gebruiken. Nu is het ook mijn werk om mensen in beweging te krijgen. De meeste ziekten komen door het feit dat mensen weinig bewegen. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld rugklachten, suikerziekte, maar ook bijvoorbeeld darmkanker.”

### Hoe bewegelijk is Nederland nu eigenlijk?

“Nederlanders bewegen massaal te weinig. Zestig procent van de Nederlanders heeft te weinig beweging. Dat zou makkelijk opgelost kunnen worden. Als je elke dag een half uur een beetje actief bent, is dat al genoeg. Dat is belangrijk. Het gaat dan gewoon om traplopen, stofzuigen, misschien in de tuin werken.”

### Waarom bewegen Nederlanders te weinig?

“Het is luxe om niet te hoeven bewegen. Dat moet ook aan ons af te zien zijn. Als mensen je op de fiets naar het werk zien gaan, zullen ze zeker denken dat je arm bent. Je ziet het ook met andere dingen. Als er ergens een winkel met twee verdiepingen wordt gebouwd, dan moet er per sé een roltrap in. Wanneer mensen in een flat wonen, worden ze boos wanneer de lift het

niet doet. Stel je voor dat je naar de tweede etage zou lopen... Een ander voorbeeld is de afstandsbediening. Je zou eens helemaal naar de tv moeten lopen...”

### Hoe is de rol van de politiek hierin?

“Ze moeten de mensen waar het om gaat, dus ook jongeren, er meer bij betrekken. Vanachter een bureau kan een ‘grijze muis’ roepen dat jongeren meer moeten bewegen, maar de vraag is ‘hoe?’. In de commissies die deze beslissingen nemen, moeten veel meer jongeren betrokken worden.”

### Hebben overheids campagnes veel zin?

“Er is een soort gezondheidsmarketing-oorlog. Er worden miljoenen, wereldwijd miljarden, euro’s uitgegeven voor campagnes voor vet eten. Het budget dat de overheid besteedt aan campagnes voor gezond eten is daarbij vergeleken een lachertje. De overheid voert wel

## Er is een soort ‘gezondheidsmarketing-oorlog’ gaande

een campagne, maar dat gebeurt niet op de juiste manier. ‘Gezond bewegen’ is een product en op zo’n manier moet het ook aan de man worden gebracht. De overheid zegt alleen dat het goed is om te bewegen.

Dat weten mensen al lang. 98% zegt 'ja' op de vraag of bewegen belangrijk is. We moeten uitleggen hoe en de interesse van de afnemers wekken. Daarvoor moeten we op zoek naar creatieve manieren. Die zijn voor een groot gedeelte al te vinden in fitnesscenters. Ook heb je regelmatig hypes die bijdragen aan de aantrekkelijkheid, zoals tae-bo, spinning en nu Pilates. Grootste probleem is dat je een gedragsverandering moet bereiken. Mensen hebben ongezond gedrag aangeleerd. Als ze van hun werk komen, gaan ze lui op de bank zitten en tv-kijken. In plaats daarvan zouden ze bijvoorbeeld een half uur kunnen gaan joggen, maar als je dat gewend bent, dan is het lastig om een gedragspatroon te doorbreken."

### Op welke manier kan een programma als 'Nederland in Beweging' bijdragen aan een gezonder klimaat?

"Er worden 200.000 mensen mee bereikt, maar we moeten altijd weer vechten voor voldoende geld. Omroepen zijn niet heel rijk en richten zich daarom liever op prime-time. Daar gaat het meeste geld aan op. Ons programma is 's ochtends en is daarom minder inte-

## niet te bewegen'

ressant. Met subsidie van bijvoorbeeld de Hartstichting sprokkelen we iedere keer net voldoende geld bij elkaar."

### Welke sporten zijn nu uitermate geschikt voor een gezond lichaam?

"Je moet een combinatie hebben waarbij je zowel de spieren traint als een conditie opbouwt. Veel sporten zijn duursporten. Neem voetbal of tennis. Je werkt alleen aan de conditie. Fitness is een goede manier om je hele lichaam te trainen."

### Als er ergens een winkel met twee verdiepingen wordt gebouwd, dan moet er per sé een roltrap in.

### Merk je ook een toename in de interesse?

"Ja, zeker wel. Fitness wordt populairder. Dat heeft er ook mee te maken dat minder mensen nog op een verenigingssport zitten, omdat ze dan veel op vaste tijden zitten vastgepind. Mensen die vroeger hebben gevoetbald komen nu naar de fitnessclub omdat ze dan zelf hun tijden kunnen bepalen. Een ander voordeel is dat het binnen is. Met lekker weer is het geen probleem om buiten te sporten, maar als het winter is en koud, dan ben je toch liever binnen."

### Je bent christen. Op welke manier heeft dat invloed op je werk?

"Heel concreet is dat ik niet aan sporten en therapieën doe met oosterse filosofieën, zoals power-yoga en acupunctuur. Daarin geven we ook geen opleiding. Daarnaast laat je het ook in je houding zien. Dat merken mensen ook. Vanochtend had ik een gesprek met een man over het geloof. Ik praat er gewoon open over."

### Merk je verschil tussen de manier waarop christenen en niet-christenen tegen sporten aankijken?

"Er is een bepaalde groep die afkeurt om met je lijf bezig te gaan. Daar ben ik het niet mee eens. Het heeft ook te maken met een stuk rentmeesterschap over je eigen lichaam. Die 'tempel' moet je goed onderhouden."

### De Bijbel staat vol met voorbeelden van sportievelingen.

De Bijbel staat vol met voorbeelden van sportievelingen. Zo ging het volk van Israël zeven rondjes rondom Jericho joggen. Een flinke marathon, hoor!

Toen ik begon met mijn fitnesscenter, kreeg ik wel negatieve reacties. 'Wat moet je in zo'n uiterlijke wereld.' Als fysiotherapeut had ik ook de bush-bush kunnen ingaan, maar deze mensen hebben het evangelie ook nodig. Nederland is intussen een zendingsland geworden. De Afrikanen komen inmiddels hier naar toe om mensen te vertellen van Jezus. Ik wil met mijn werk ook graag een steentje bijdragen."

"De bekende psychologe Ineke van Dok-Mak schreef eens dat zij geen mensen in therapie neemt die geen lichaamsbeweging nemen. Niet aan sport doen. Volgens haar is voldoende lichaamsbeweging één van de voorwaarden voor geestelijk welzijn. Een zittend bestaan is in feite een onnatuurlijk bestaan met negatieve gevolgen voor het welbevinden. Ik kan me daar wel bij aansluiten. Het werk in de Tweede Kamer is behoorlijk inspannend en soms ook belastend. Een flinke wandeling wil wel eens helpen om dingen weer in het goede perspectief te zien. Het voldane gevoel na een inspannende fietstocht verdwijnt niet zomaar. Daarom let ik erop dat ik voldoende lichaamsbeweging neem, maar om dat nu 'sport' te noemen. Bij dat woord zie ik mannen met bezwete hoofden in sportbroekjes over de grasmatten hollen. Zover ga ik niet, het moet wel leuk blijven."



Kamerlid en Sport: Tineke Huizinga

# Rol gemeente bij financiële



Door Simcha Looijen

**“Van de 37 profclubs die een licentie aanvroegen kregen FC Utrecht, Vitesse, AZ, Emmen, Go Ahead, De Graafschap, MVV, Sparta, FC Den Bosch en TOP een negatief antwoord uit Zeist, omdat zij hun financiën nog niet op orde hebben.” Dit soort berichten kwam vorig jaar rond de zomer veelvuldig in de media voor. Menig voetbalclub had niet voldoende geld beschikbaar om in een vroeg stadium zeker te zijn van een langer verblijf in het betaald voetbal. Menigmaal moest de gemeente bijspringen.**

Eèn van de plaatsen waar de gemeente moest bijspringen was Arnhem. Voormalig ‘voetbalglorie’ Vitesse zat zwaar in de financiële problemen en werd met uitsterven bedreigt. Redenen hoe het zover kwam zijn aan te slepen. Oud-voorzitter Karel Aalbers verrichte op z’n zachts gezegd een aantal opmerkelijke financiële handelingen met negatieve gevolgen, transfersommen die lager uitvielen en een duur stadion dat het niet voor elkaar kreeg alle kosten te dekken.

**De gemeente Maastricht was in mei vorig jaar de eerste gemeente die weigerde opnieuw gemeenschapsgeld in een betaald voetbal club te steken.**

## Arnhem

Desondanks besloot de gemeente Arnhem tot het verstrekken van een lening van 24 miljoen. Voor dat bedrag werd de gemeente wel eigenaar van het Gelredome. ChristenUnie-raadslid Piet van Dijk was tegen: “Ik zie het plan van Vitesse niet zitten. Het is een tamelijk doorzichtige manier om op het laatste moment het onheil af te wenden. De Vrienden van

Vitesse hebben al heel veel geld in de club gestopt en zien nu aankomen dat Vitesse ten onder gaat. Dus doen ze een sprong voorwaarts. Een vlucht naar voren. En dan ook nog door anderen op te laten draaien voor de schulden en zelf eigenaar te worden van het stadion”, zo verwoorde hij zijn bezwaren tegen De Gelderlander. De uitspraak van Groen Links-raadslid dat hij “niet verwachtte dat de club veel terugbetaalt van de lening en ik verwacht wel dat Vitesse over een paar jaar weer op de stoep staat”, werd binnen het jaar bewaarheid toen Vitesse voor twee jaar uitstel van betaling aanvroeg. En wie dan nog verwachtte dat Vitesse alles ging doen om te bezuinigen kwam bedrogen uit toen de club twee dure spelers aantrok. De ‘rijke’ subtopper Heerenveen vond de salariseisen van Ajax-huurling Richard Knopper aan de hoge kant, maar de degradatiekandidaat zag geen probleem. Verder haalde Vitesse de Joegoslaaf Igor Glusevic, die als speler van buiten de Europese Unie minimaal 401.715 euro moet verdienen.

## Plek

Met bovenstaand voorbeeld wordt de hand op de zere plek van het probleem gelegd. Terwijl bijna overal op wordt bezuinigd, verstrekken gemeenten en provincies

# problemen voetbalclubs



vaak 'leningen' van miljoenen die in de meeste gevallen niet of nauwelijks terugbetaald zullen worden. Van die leningen worden vervolgens riante salarissen betaald waarin de meeste gevallen zo man van zou kunnen leven.

## Bezwaren

Toch luisteren de meeste gemeenten niet naar deze bezwaren. Een voetbalclub is immers positief voor je stad, omdat deze zo meer aanzien zal hebben. In Arnhem ging CDA-raadslid Janse wel erg ver: "Zonder stadion en club mist de stad vitale organen." Ook voor politieke partijen ligt er een grote druk om akkoord te gaan met leningen, omdat ze dit anders in de komende verkiezingen weer op hun bordje zullen krijgen. De voetbalclubs hebben vaak een grote supportersaanhang, maar die mensen zullen tevens bij verkiezingen de machtsverhouding in de raad bepalen. Opvallend is te zien dat over het algemeen het CDA en de VVD de partijen zijn die voor verstrekking van een 'lening' zijn, terwijl in bijna altijd de Socialistische Partij, de SGP, Groen Links en de ChristenUnie tegen zijn. Bij deze laatste speelt in veel gevallen ook nog mee dat voetbal op zondag plaats vindt.

## Netwerk

Uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Netwerk bleek dat de overheid de laatste 12 jaar maar liefst 405 miljoen euro in de Nederlandse voetbalclubs heeft gestoken. De gemeente Maastricht was in mei vorig jaar de eerste gemeente die weigerde opnieuw gemeenschapsgeld in een betaald voetbal club te steken. Burgemeester Leers vond dat het niet aan burgers was uit te leggen, dat de gemeente de plaatselijke voetbalclub MVV anderhalf miljoen euro zou lenen. Als gevolg daarvan werd hij met de dood bedreigd.

"Wanneer in een gezond bedrijf transacties plaats vinden dient rekening te worden gehouden met het betalen van belasting. Hoe de belastingachterstand bij FC Twente is opgebouwd en om wat voor soort belasting het gaat is ons niet bekend. Maar het getuigd van mis management wanneer hier aan fiscale verplichtingen fors aan wordt voorbijgegaan of vooruit wordt geschoven. Daarnaast hebben we moeten constateren dat de contractspelers van Twente een jaarsalaris hebben ontvangen dat niet is gebaseerd op twee maal driekwartier hard werken per week, buiten verhouding is met mensen in de top van het normale bedrijfsleven en dat de kwaliteit van de te verrichtten prestatie waaraan in de loop van deze competitie meermalen heeft ontbroken. Wanneer de zogenaamde waarde en de betaling daarvan niet meer in overeenstemming zijn met het geleverde resultaat zal daar iets aan gedaan moeten worden. Wanneer de waarde van een speler wordt bepaald door verkoopwaarde (mensenhandel dus) kan dit voor het bedrijf FC Twente soms zeer voordelig uitpakken. Dat is in het verleden ook gebleken. Wat is er met dat voordeel gedaan? Als dan opnieuw geen rekening wordt gehouden met het voldoen aan opgelegde verplichtingen kan men spreken van ernstige tekortkomingen. Uitgaande van een groot aantal mensen in de top van Twente waar je een grote mate van bedrijfstechnisch denken en handelen van mag verwachten is het voor ons als fractie onbegrijpelijk hoe het zover heeft kunnen komen. Normaal gesproken zou de raad met dit verzoek om moeten gaan, net als bij elk ander bedrijf dat zichzelf moet kunnen redden, en niet akkoord gaan met deze maatregelen."

*Bijdrage van de fractievoorzitter Jan van der Graaf van de ChristenUnie Enschede bij het debat over een lening voor voetbalclub FC Twente*

Summerschool 2004, 6 tot 9 juli Kortenberg, België

# Over Litouwers, Polen, Roemenen, Esten, Belgen, Britten, Groningers...

Door Arjen de Vetten Foto's Marcel Benard

**“Daar moet ik bij zijn!” was het eerste wat in me opkwam toen ik de aankondiging van de internationale Summerschool las. Het was al de derde keer dat ik naar de Summerschool ging, maar deze zou de vorige schools overtreffen. Laat me je verhalen over onbekende politieke terreinen, onvergetelijke gezelligheid en onvermoede buitenlandse contacten.**

## Econoompje

Wat is het om christenpoliticus te zijn? Waarom draag je je geloof eigenlijk mee de kerk uit de maatschappij in? Met zulke fundamentele vragen opende Silviu Rogobete, directeur van Aeropagus in Roemenië, een instituut voor christelijke studies en hedendaagse cultuur, de Summerschool en deed mij aan het denken zetten. Want, waarom zit ik hier nu eigenlijk? De laatste dag zou voor veel verheldering zorgen, er kwamen echter eerst nog twee dagen waarin we het christelijk politieke idee probeerden uit te werken. Zo begon de tweede dag met een forumdiscussie over de verantwoordelijkheid van de Europese Unie (EU). Oud EU-voorlichter Eppo Janssen pleitte voor meer macht voor de EU, een federalistische visie. Wetenschapper Sander Luitwieler spiegelde de huidige EU aan de definitie van een federatie en concludeerde dat de EU al aardig op

## Als eenvoudig econoompje vond ik het wel leerzaam.

weg is een federatie te zijn. Zijn betoog was enigszins onnavolgbaar en voor mij geenszins overtuigend. Als eenvoudig econoompje vond ik het wel leerzaam, maar het was een nog moeilijk te overzien onderwerp.

## Litouwers, Polen, Groningers...

Een gezelschap van Polen, Roemenen, Litouwers, Nederlanders, Groningers, een Belg, een Zwitser, een Armeense en een Estse moet wel voor problemen zorgen. En ja, de Litouwers kwamen na twee dagen rijden erachter dat hun Engels toch niet zo goed was en dat

ze dus het meeste onverstaanbaar voor hen was. Toch had ik het idee dat ze met een positief gevoel de nogmaals twee dagen durende terugtocht aanvaardden. Ook had de christelijke invulling van de Summerschool door de mengelmoes van religieuze culturen een ander karakter dan in de voorgaande edities. Desalniettemin een waardevolle ervaring.

## Ethische bezinning

Na de volumineuze middagmaaltijd konden we aan enkele workshops deelnemen. Foreign policy en Democracy liet ik links liggen om allereerst onder aanvoering van Leon Meijer, voormalig medewerker van de CU/SGP-eurofractie, de problemen van de internationale handel te analyseren en op te lossen. Dit bleek toch niet zo makkelijk: in de praktijk is het beter met kleine stapjes vooruit proberen te komen dan om grote idealen na te streven.

David Fieldsend, lobbyist van de voor het menselijk leven opkomende organisatie CARE, wijdde ons in in de praktijken van de gentechnologie. Een tamelijk nieuw terrein dat specifieke wetgeving vraagt, maar vooreerst een grondige ethische bezinning.

## Vrije avond

De vrije avond werd gebruikt om Brussel van nabij te bezichtigen of om zich in Kortenberg te verpozen, waar het leven aanmerkelijk goedkoper blijkt te zijn dan in Nederland. Natuurlijk zou de Summerschool zonder sprekers, fora en discussies geen Summerschool zijn, toch moet ik toegeven dat vooral de sfeer en de gezelligheid nadien bij mij tot heimwee leidden.





### Nederlanders en hun Engels

De volgende dag op naar het Europese Parlement (EP). Onder de vastberaden leiding van onze Internationaal secretaris Rita Poppe hebben we allereerst de schoonheid van de Belgische hoofdstad bewonderd. Ons was verteld dat de voorlichter van het EP zijn eigen mening echt voor zich zou houden, maar wij bemerkten dat hij verre van neutraal was. Dat leverde mooie verhalen op: over de burgemeester van Venetië die ook lid van het EP is, maar nooit op komt dagen, over Nederlanders die denken dat ze goed Engels kunnen spreken maar die door de tolken beschimpt worden, over parlementariërs die slechts hun moerstaal

### Ik slaagde erin de christelijke wortels in de grondwet vermeld te krijgen.

verstaan. We hebben veel meer inzicht gekregen in de werkwijze van het EP en ook is duidelijk geworden hoe belangrijk 'Europa' is. Toch blijft, in mijn opinie, het EP een wassen neus: de belangrijkste beslissingen worden door de Raad van Ministers genomen op ingeving van de nationale parlementen.

### Simulatie!

Wanneer de Europese regeringsleiders halfjaarlijks bijeenkomen, proberen ze een verdrag te sluiten waarin alle landen zich kunnen vinden. De noodzaak van unanimiteit leidt tot de beruchte achterkamertjes- en wandelgangenpolitiek. Deze informele contacten schijnen zelfs belangrijker te zijn dan de officiële vergaderingen. De namiddag besteedden we aan een heel waarheidsgetrouwe simulatie hiervan. Ik trachtte de Poolse eer hoog te houden. Ik slaagde erin, tot groot ongenoegen van Frankrijk, de christelijke wortels in de grondwet vermeld te krijgen. Helaas moest ik wel enige concessies doen op het gebied van de besluitvorming. Turkije mag van ons lid worden van de EU en ook



hebben we een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie verkozen. Met een tevreden gevoel keert de Poolse delegatie terug, andere landen hebben thuis heel wat uit te leggen...

### Christelijke politiek

De avond werd weer gebruikt ten behoeve van de Europese integratie en om enige culturele vooroordelen uit de weg te ruimen.

De ochtend bracht een antwoord op mijn vragen. De erudiete Vassilios Tsirmpas, rechter bij het Europese Hof voor de mensenrechten en lobbyist van de Europees Evangelische Alliantie, bracht ons bij de bronnen van de christelijke politiek. Ten eerste de polis, Grieks voor stad en waar het woord politiek van afstamt. Als burger van een Griekse stad was de stad de bron van je identiteit. Men voelde zich nauw verbonden met zijn stad. Dit veranderde door de leer van de apostel Paulus. Hij bezat een andere bron van het bestaan: Christus. Dit leidde tot een relativering van de aardse machten. Paulus' idee dat de mens slecht van aard is, leidt ertoe dat er in de wet checks and balances moeten worden opgenomen: een strafmaatregel staat je te wachten bij overtreding. De spreker betwijfelde of dit in de nieuwe Europese grondwet afdoende is, refererend aan de perikelen rond het Stabiliteitspact. De Reformatie noemde hij als derde bron. Toen zou de burger zijn mondigheid hervonden hebben.

### Volgend jaar in Roemenië: ben je er bij?

Met de oprichting van een christelijk politiek jeugdnetwork krijgt deze Summerschool waarschijnlijk een vervolg. Met een zucht stapte ik na drie dagen weer in de trein. Gelukkig: volgend jaar wellicht in Roemenië. Daar moet je bij zijn!

De lucht ruikt naar vakantie, zee en strand als je door de boot wordt afgezet aan de kade van Terschelling. De stress is op twee uur varen achtergelaten, het zonovergoten waddeneiland glimlacht je uitgelaten toe. Je wordt verwelkomd door vriendelijke eilanders, een verbazingwekkend wijds waddenlandschap en krijsende zeemeeuwen. De terrasjes zijn uitnodigend, het strand lokt en beschutte duinpannen verleiden tot een middagslaapje in de zon...

# De mythe van de bierkrattenstapelende

Tekst en fotografie door Rianne van der Sar

Maar vandaag geen bier, zeezwemmen of slapen. We zijn op zoek naar bierkrattenstapelend jongvolk, bekend van tv. Jongeren van de wal die Terschelling in de zomer onveilig komen maken. Weet je nog? Het was de zomer van 2002 toen er opeens buitensporig veel media-aandacht was voor de jeugdige zuipschuiten die hun vakantie doorbrachten op dit waddeneiland. Er zou meters bier worden gedronken door deze feestende groepen tieners, met alle gevolgen van dien. Het enige creatieve waar de vakantiejeugd toe in staat was, zou het stapelen van bierkratten zijn, als men daar al aan toe kwam. Reden voor Perspex om eens

de warme julizon, liggend op een zojuist gekocht luchtbed, drinken ze hun eerste biertje van die dag en zijn in opgewekte stemming. Als ik naar ze toeloop, me voorstel en verzoek of ik ze wat vragen mag stellen, schuiven ze spontaan op om mij ook plaats op het luchtbed te bieden.

Ze zijn de eerste groep jongeren die ik tegenkom. Als ik vraag waar iedereen gebleven is, vertellen ze me dat ik geluk heb dat ik hen tegenkom. De gemiddelde jongere komt namelijk pas tegen het begin van de middag het bed uit. Zelf hebben ze vandaag nog niet veel gedaan. Ze ontplooiën sowieso het liefst zo weinig mogelijk activiteiten. Bastiaan roept dat ze vandaag “nog minder dan geen flikker gedaan hebben”.

’s Ochtends slaapt de groep gewoonlijk een gat in de dag en gaan na het ontbijt boodschappen doen of naar het strand. Verder is het een kwestie van “gewoon lekker chillen”. Ze genieten op Terschelling vooral van “het gezelschap, de zon en het bier”. In die volgorde, want ze zijn hier écht niet alleen maar voor de alcohol. Ik heb een “vrij brave” groep getroffen, vinden ze zelf. Ze discussiëren onder elkaar over de hoeveelheid bier die ze drinken en beschuldigen Bastiaan jolig ervan dat “hij wel 20 bier per dag drinkt”. Verder is “Evert-Jan de grootste drinker”, een titel die hij bijna verlegen in ontvangst neemt. Geestverruimende middelen? Dat wordt volgens eigen zeggen “niet teveel” gebruikt. Ik kan gerust zijn. De meegebrachte Perspexen worden met scepsis doorgebladerd.

Het grote voordeel van een vakantie-eiland als Terschelling volgens de jongens is “dat je ouders niet zomaar even langs kunnen komen”. Buiten het bereik van pa en ma is het leven goed. En zeker op zonovergoten Terschelling. Volgens de groep moet je het eigenlijk zelf zien en beleven. Ze vragen me of ik met de avondboot weer terug moet of een nachtje overblijf. “Je kunt wel bij ons blijven slapen, hoor” zegt Saad met een knipoog. Maar hé, we moeten verder, op de fiets door de duinen.

**Het grote voordeel van Terschelling is ‘dat je ouders niet zomaar even langs kunnen komen’.**

polshoogte te nemen. Want klopt het allemaal wel? Wat gebeurde er eigenlijk precies in de ‘rampzomer’ van 2002? Is er wat veranderd en hoe kijken de eilanders er tegen aan?

Eerst maar een fiets huren, een paar minuten later al op weg. Haar in de wind en zon op de huid. In het dorpje Midsland fiets ik bijna over een groep jongeren heen die op het kruispunt naast de kerk zijn neergestreken. Het blijken Evert-Jan, Robbert, Floor, Marjolein, Saad en Bastiaan uit Leiderdorp te zijn. Genietend van

10





# Terschellinggangsters

We ontmoeten Rick de Jong, eigenaar van discotheek de Braskoer en mediawoordvoerder van de horeca op Terschelling. Hij zit op mij te wachten op een kruk aan het eind van de bar in zijn café. Hij biedt me een groene ijsthee aan en steekt van wal. De Jong vertelt over het - zoals hij dat zelf noemt - 'rampjaar' 2002, het incident, de mediahype die er ontstond en hoe het verder is gegaan. "Het begon met een paar meiden die met hun ouders op de camping waren en een aantal jongens leerden kennen die op dezelfde camping een stuk verderop stonden. Die jongens zaten op een avond aan de ouzo en nodigden de meisjes uit met hun mee te drinken. Dat ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moest de moeder van een van de meiden haar dronken dochter meenemen naar de dokter omdat het niet helemaal goed meer ging. Bij de huisarts zat een dame die correspondent was voor de Leeuwarder Courant. Ze zag de moeder met haar dochter en dacht; wat is hier aan de hand zeg. Ze heeft er toen een stukje over geschreven en zo is eigenlijk alles begonnen".

Dezelfde dag ontmoet ik ook Peter Groeneveld, eigenaar van camping Cnossen en voorzitter van de vereniging van campingshouders van Terschelling. Hij vertelt hetzelfde verhaal als de Jong. "Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat ook nog eens opgeklopt werd. Er was een meisje door een aantal jongens dronken gevoerd wat zodanig uit de hand liep, dat er uiteindelijk medische hulp ingeroepen moest worden. De artsen hier op Terschelling nemen echter weinig risico omdat ze hier niet de uitgebreide mogelijkheden hebben om iemand met alcoholvergiftiging intensief te begeleiden. Dus dan wordt zo'n geval naar de wal vervoerd. En ja dat gaat, een beetje spectaculair, met de heli of met de reddingsboot. En daarmee zet je onbedoeld de schijnwerpers op jezelf."

Dit incident was voor een aantal media het sein om naar Terschelling te komen. Volgens de Jong van de Braskoer was het in de zomer van 2002 "gewoon komkommertijd en moest er iets sensationeels gebeuren.

Men was op geruchten afgekomen en was op zoek naar sensatie." De Jong: "Zo'n producer van een commerciële zender stuurt een cameraploeg naar Terschelling met de opdracht iets opwindends te filmen. Maar hier gebeurt gewoon nooit wat. Tuurlijk waren er stapels bier, maar die was er in de zeventiger jaren ook al, toen ik hier voor het eerst kwam.

## Met iemand van de Aktueel of de Telegraaf zou ik hier nu geen glaasje groene ijsthee zitten drinken.

Natuurlijk wordt er gedronken, en veel ook. Maar daar ben je jong voor, het hoort bij het leven om je grenzen te verkennen, ook op gebied van drank. Trouwens, als je het over gevallen van alcoholvergiftiging hebt dan hadden we er in het 'rampjaar' 2002 niet meer dan normaal. Wij keken er niet meer van op want het gebeurt wel vaker. Als je het aantal vergelijkt met een uitgaansavond in Amsterdam dan valt het hier ontzettend mee. Ik kom zelf uit Amstelveen, daar zeggen ze: "wat? Wij hebben hier minstens één geval per avond". Ik sprak iemand van de EHBO die verbaasd was over het kleine aantal gevallen van alcoholvergiftiging op Terschelling: werd daar nu zo'n ophef over gemaakt?" De twee heren willen het geval niet goedpraten maar zijn beiden even verbolgen over de reactie van de media op het incident. Groeneveld: "Er gebeurt hier nooit wat er ergens elders ook niet gebeurt. Bovendien betreft het, als er wat misgaat, vooral jongeren die het gewoon een keer overkomt. Ze zijn er dan zelf ook van geschrokken."

Volgens de Jong waren de media die hier heen kwamen op zoek naar sensatie, naar uitspraken waar ze wat mee konden. "Vooral SBS 6, maar ook RTL 4 en 5. De zomer van 2002 was uitzonderlijk omdat het door hen bijzonder werd gemaakt. Ze verzinnen van alles om het een beetje spannend te maken. Zo vroegen ze

## Zo'n producer van een commerciële zender stuurt een cameraploeg naar Terschelling met de opdracht iets opwindends te filmen. Maar hier gebeurt gewoon nooit wat.



jongeren op een camping om een meters-hoge muur te maken van bierkratten, zodat ze dat konden filmen. Dat is dan het beeld wat naar buiten werd gebracht.”

Campinghouder Groeneveld vult aan: “Voor programma's als 'Uit Je Tent' werd jongeren geld aangeboden om een fiets in elkaar te trappen terwijl er gefilmd werd. Er werden dingen in scène gezet die normaal nooit gebeuren. Ook had ik eens een paar jongens op mijn camping die in hun tent bierkratten hadden opgespaard. In een onbewaakt ogenblik bouwden ze een enorme toren van kratten. Daar maakten ze dan foto's van en zetten het ergens op een homepage. Die beelden gaan dan een eigen leven leiden en er wordt een imago gecreëerd wat helemaal niet terecht is. En dat is jammer want het valt allemaal zo ontzettend mee.”

Wat uitbater de Jong nog het meest tegenviel van de media was het feit dat ook de serieuze pers zoals NOS en Radio 1 eropaf kwamen. “Ik dacht bij mezelf, dit kan toch niet wáár wezen. Dit zijn dezelfde die verslag uitbrengen van de oorlog in Irak maar even later hebben ze het over kratten bier die gestapeld worden op Terschelling. Dan denk ik echt; waar hebben we het over. Dus dat is tegenwoordig het nieuws.”

Alle ogen waren op Terschelling gericht in de zomer van 2002. De Jong vertelt: “toen we voor het eerst op radio en tv waren, kwamen er naar aanleiding daarvan jongeren naar het eiland. Echter niet zoveel als waar we bang voor waren, gelukkig. Er waren een aantal ramptoeristen die van de boot kwamen en ons vroegen waar ze moesten zijn en waar 'het gebeurde'. Daar kwamen ze echt op af. Maar ze zochten iets wat er eigenlijk helemaal niet was. We konden toch moeilijk zeggen; ja, ga maar in dát hoekje zitten want daar gebeurt het. Maar we hadden toen eenmaal het imago en daar kom je moeilijk vanaf.”

Ondanks alles hebben de eilanders wel van de situatie geleerd. De Jong legt uit: “toen we opeens zoveel aandacht kregen, wisten we eigenlijk niet goed hoe we moesten reageren. Ze benaderden jeugdcampings, de horeca, de politie en iedereen reageerde op zijn eigen

manier. Sommigen negeerden de pers maar anderen gingen direct in de verdediging toen ze door verschillende media bestookt werden. De manier waarop journalisten vragen kunnen stellen, kan soms heel vervelend zijn. We zijn toen met z'n allen bij elkaar gaan zitten en afgesproken dat we daar in het vervolg beter op moeten reageren. Dat we ook precies weten wat we moeten doen als er wat fout gaat. Dat als er eens een jongere teveel drinkt, we weten wat we hoe actie moeten ondernemen. Daarbij hebben we afgesproken dat we niet gelijk ons eiland beginnen te verdedigen als journalisten met stekelige vragen komen.’

De media-aandacht heeft een negatieve impact op het vredige Terschelling gehad. Als ik even later een jeugd-camping bel om te vragen of ik een kijkje mag nemen op het terrein, wordt dat resoluut afgewezen. Zelfs als ik vertel dat ik niet op zoek ben naar een sensationeel verhaal, krijg ik geen toestemming. De buitensporige hoeveelheid aandacht van de pers, maar vooral het karakter ervan heeft twee jaar na dato zijn sporen nagelaten.

### Er werden dingen in scène gezet die normaal nooit gebeuren

Als ik bij discotheekeigenaar de Jong mijn beklag doe, blijkt deze niet verbaasd te zijn: ‘Zie je, daar heb je het al, en ik kan het wel begrijpen ook’ Tegen mij: ‘Je loopt dus nu tegen de muur aan die sensatiezoekende journalisten hebben opgeworpen. Het zijn jouw collega's die er een puinhoop van hebben gemaakt. Wat ik je zou willen adviseren: maak gewoon een verhaal van wat je ziet of hoort, het gaat om de waarheid. Maar ik vertrouw er op dat je dat wel doet.’ Lachend voegt hij eraan toe: ‘Met iemand van de Aktueel of de Telegraaf zou ik hier nu geen glaasje groene ijsthee zitten drinken, zoals nu met jou. Met hen zou ik überhaupt niet willen praten. Bovendien komen zij voor een sensationeel verhaal, en daarvoor moet je niet hier zijn.’

# Vergaderen, vergaderen, vergaderen...

Een kleine foto-impresie van de Algemene Vergadering van 27 maart jl. Inmiddels is het programma voor de volgende AV bekend. Zet de datum dus gauw in je agenda, want het belooft een boeiende middag te worden.



Foto's Rogier Havelaar

## 27 November - Algemene Vergadering met ambassadeur VS (onder voorbehoud)

Programma AV 27 november 2004

11.30 - 17.00 uur

Partijbureau ChristenUnie,

Puntenburgerlaan 91 Amersfoort

1. Opening met lunch
2. Verenigingszaken
  - a. speech door de voorzitter
  - b. begroting 2005
  - c. jaarplan 2005 / beleidsplan 2004-2006
  - d. vaststellen huishoudelijk reglement
  - e. vaststellen contributieregeling
  - f. afscheid van de bestuursleden Wiebrand Cnossen en Klaas Pieter Derks
  - g. benoeming nieuwe bestuursleden en mededeling van interne verschuivingen
  - h. bespreking moties en resoluties, in ieder geval:
    - Binnenlandse Zaken
    - Economie
3. Lezing over Nederland en de Verenigde Staten door Clifford Sobel, ambassadeur Verenigde Staten van Amerika (onder voorbehoud)
4. Borrel

Op deze Algemene Vergadering hebben we de Amerikaanse ambassadeur in Nederland uitgenodigd. We hopen stil te staan bij de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten. Hoe is die na de Irak-oorlog?

Het bestuur stelt voor om de contributie voor iedereen gelijk te maken. Vanaf 2005 zou dit dan € 12,50 worden. Daarnaast staan er wijzigingen in het politiek programma op de rol en wordt het huishoudelijk reglement aangepast. Over al deze belangrijke dingen kun je meestemmen op de Algemene Vergadering.

Geef je nu op, dan krijg je de stukken voor de vergadering thuisgestuurd. Opgeven kan door te mailen naar [info@perspectief.nu](mailto:info@perspectief.nu) of te bellen naar 033-4226951. Heb je een vraag aan de ambassadeur? Stuur dan ook een e-mail of bel.

Als niemand reageert op de stelling, dan heeft de redactie zelf de luxe om het internet af te struinen. Dat leidt uiteindelijk tot een bont gezelschap van mensen die hun mening geven over de stelling: **Turkije mag toetreden tot de Europese Unie.**

Door Simcha Looijen

## De stelling

# "Turkije mag toetreden tot de Europese Unie."

"Het heeft geen zin om het daar niet mee eens te zijn. Het is een feit. Je kunt tegen een land dat zich veertig jaar geleden al aanmeldde niet zeggen: het spijt me, het loket is dicht. Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn."

*Frits Bolkestein, Europees Commissaris*

"Het land boekte de laatste jaren een enorme vooruitgang. Denk maar aan de afschaffing van de doodstraf en de veranderde houding ten aanzien van de Koerdische minderheid. Zonder aarzelen pleit de Turkse regering voor good governance, meer transparantie, respect voor fundamentele rechten en vrijheden en voor de gelijkheid tussen man en vrouw. De EU mag die signalen niet onbeantwoord laten. Zij moet nu een concreet perspectief op EU-lidmaatschap aanbieden. Anders bestaat het risico dat we later aan onze achterdeur geconfronteerd zullen worden met de dreiging van een islam-fundamentalistische staat, waarmee geen dialoog meer mogelijk is."

*Johan van Ecke, Belgisch  
Europarlementariër*

"De EU is een samenwerkingsverband van landen met een gemeenschappelijke cultuur, en daar hoort Turkije niet in thuis."

*Hans Blokland, Europarlementariër van  
de ChristenUnie*

"Ik wil de mensen van dit goede land eraan herinneren dat jullie een datum van de EU zouden moeten krijgen voor de uiteindelijke toetreding."

*George W. Bush, Amerikaanse President*

"Is het onmenselijk wanneer het christelijke Europa zich afsluit voor het islamitische Turkije? Als het louter om deze rede te doen is natuurlijk wel."

*Johannes de Jong, oud-internationaal secretaris  
Perspectief, en Ewout Klei, oud-bestuurslid  
Perspectief Grunn*

Kom je uit Swaziland of juist uit Jisp, heet je Bert of toch Rita, heb je ingegroeide teennagels of ben je net aan de diaree, het maakt ons allemaal niet uit, dus reageer de volgende keer op de stelling: **Sporten oké, maar niet op zondag.** Mail je reactie naar [perspex@perspectief.nl](mailto:perspex@perspectief.nl)

"Ik ben een groot sportliefhebber. Zowel actief als passief. Om met het laatste te beginnen. Al vanaf mijn jonge jaren ben ik een liefhebber van voetbal. Hoewel er in de wereld van het voetbal veel zaken zijn die mijn afkeuring hebben (o.a. sportverdwaazing, zondagsport), kan ik op zijn tijd erg genieten van een potje voetbal. Met mijn zoon Aron (15) ga ik wel eens naar FC Zwolle toe. Dat was het afgelopen seizoen niet echt een succes, maar dit terzijde. Ik ben ook een liefhebber van atletiek. Met name van lange afstandlopen. Ik heb vroeger veel wedstrijden gelopen. Door drukke werkzaamheden en knieklachten is dat ca. 10 jaar geleden stil komen te staan. Sinds augustus 2003 heb ik het weer opgepakt. Eerst heel voorzichtig, maar de vaart zit er weer in. In juni heb ik weer (in de tijd van 1.41 uur) een halve marathon gelopen. Dat is langzamer dan vroeger (beste tijd 1:25 uur), maar het begin is er weer."



Kamerlid en Sport: Arie Slob

# Spektakel

Illustratie Douglas Design

Voorwoord / Strip

Hoihoi,

Je ziet het: deze Spektakel ziet er iets anders uit dan je van ons gewend bent. Maar bevat daarom niet minder info. Met al dat gesport dit jaar (EK Voetbal, Olympische Spelen) konden we er niet omheen om een Sport-Spektakel te maken. En dat deden we! Onze Bert interviewde voor jouw een beroemde Bert: Bert Konterman, profvoetballer. Maar behalve voetballer is hij ook Christen. Hoe combineer je dat nu? Daar vertelt hij over. Verder interviewde Jochem een paar politieke figuren over wat de overheid met sport te maken heeft en letje interviewde vervolgens kinderen over wat zij met sport te maken hebben. Nog niet genoeg sport gehad? Kijk dan even op <http://portal.omroep.nl/zappsport/home> (voor sportinfo over echt alle sporten) en op <http://jeugd.olympische.spelen.sportjaar.net/> (Over de Olympische Spelen). Met dank aan Jochem!

Enjoy! Karla

## Uitgestorven Olympische spelen



### Knots zwaaien



### Mammoet werpen



### Hinderniszwemmen

Profvoetballer Bert Konterman:

“Ik denk dat God een doel met mijn sportkwaliteiten heeft”

# Voetballer voor God

Door Bert Heuvelman



**Bert Konterman: topsporter èn christen. Hij heeft voor zijn clubs Willem II, Feyenoord, de Glasgow Rangers en het Nederlands elftal in alle grote stadions van Europa gespeeld en nu heeft hij zijn carrière afgesloten bij de Arnhemse club Vitesse. Hij zit nog flink te balen van een moeilijk seizoen, waarin ze voortdurend moesten vechten tegen degradatie, maar toch kijkt hij tevreden terug op zijn carrière. Bert Heuvelman interviewde voor jou de andere Bert.**

Voetbal is allang niet meer het belangrijkste voor Konterman. “Ik heb ontzettend veel plezier in het spelletje, maar ik kon me er ook altijd gemakkelijk van los maken. Voetbal is niet alles.” Hij maakt er geen geheim van dat hij christen is. Sterker nog, hij komt er graag en vaak voor uit. Hij zet zich actief in voor de organisatie Sports Witnesses, ‘getuigen in de sport’, en gaat bijna wekelijks naar jeugdverenigingen en andere plekken om jongeren over het geloof, zijn geloof te vertellen.

## Stoere macho's

Toch blijft het een rare combinatie: topsporters, voetballers nog wel die elke zondag op het veld staan, in de duurste en nieuwste auto's rondrijden, én het christelijk geloof... “Voetballers hebben een imago van stoere jongens, glamour en niet al te snugger. Maar als je ze persoonlijk leert kennen dan blijken het ook hele gewone kerels te zijn, ieder met zijn eigen zorgen en problemen. Oók in hun geloofsovertuiging. En natuurlijk hebben die jongens wel eens een houding van ‘ik ben een bink en iedereen kijkt tegen me op’, maar het meeste is schijn.

Een ander doel is veel belangrijker en dat is het leven na dit leven. Daar draait het leven op aarde uiteindelijk om en niet om de vraag of we het volgende potje wel of niet gaan winnen.”

## Drie rode kaarten

Op het veld probeert hij zoveel mogelijk te laten zien dat hij christen is en op een bepaalde manier in het leven staat. “Ik denk dat als ik iemand bewust een elleboog zou geven, mensen zeker brieven gaan schrijven, want dat verwachten ze niet van mij. Ik kan best fel een duel in gaan. Een rode kaart krijgen als uitgesproken christen, dat kan, maar ik ben er niet trots op. Ik heb er drie in mijn carrière gehad. Dus het kan gebeuren. Natuurlijk word ik wel eens kwaad en sta ik te schelden op het veld. Niemand is perfect. Ik zou graag willen dat het wel zo was, maar dat is niet zo.”

## Zes dagen zult gij arbeiden...

Voetballen gebeurt meestal op zondag, voor veel christenen een dag om uit te rusten en naar de kerk te gaan. Voor Konterman juist de werkdag waar de hele week om draait. “Ik heb als jeugdspeler de keuze gemaakt om het toch wel te doen, want geloven doe niet alleen op zondag. In de tien geboden staat letterlijk ‘zes dagen zult gij arbeiden’, dat doet al bijna geen mens meer, ‘en de zevende dag is een rustdag’. Er staat niet bij of dat nu de zaterdag of de zondag is. Ik ben meestal twee dagen in de week vrij. Dat zijn mijn rustdagen. Ik ben elke dag met mijn geloof bezig met gebed, bijbellezen en door er over na te denken, maar ik heb er best moeite mee om zondags te voetballen. Ik heb af en toe dat ik 's ochtends tegen de stroom kerkgangers in rijd en dat voelt niet lekker.”

## Gods doel

“Ik denk dat God ook een doel met ons en onze sportkwaliteiten heeft. Juist daardoor kunnen we mensen bereiken en bewust maken van wat het geloof betekent. Ik heb ook al een aantal keren in de kroeg meegemaakt dat mensen naar me toe komen om te vertellen dat ze ook zo met het geloof bezig zijn en dat ze het daar best moeilijk mee hebben. Mensen zijn steeds meer op zoek. We zijn allemaal kinderen van God en Hij wil iedereen redden.

Ik weet nog heel goed dat ik, toen ik op het Europees Kampioenschap voor Jaap Stam in moest vallen, heel veel gebeden heb of God me rust wilde geven en me wilde beschermen tegen blessures. Ik heb die wedstrijd zo'n ongelofelijke rust gehad. Achteraf denk je: ‘hoe is het mogelijk!’ Half Nederland zit voor de televisie, we speelden in Rotterdam, het was een hele cruciale wedstrijd, maar het ging perfect. Ik was geen moment nerveus, helemaal niks! Het was net of Hij met me meespeelde. Echt ongelofelijk!”



# “... als er eens bankbiljetten groeien op mijn rug...”

Door Jochem Meeuwse

Hè, om eens te kijken wat de politieke partijen vinden van sport & jongeren, maakten we een stelling en legde die voor aan vier partijen op verschillende plekken in Nederland. Helaas wilde één van de partijen niet mee werken en dus is het een driehoekje in geworden! En dit was de stelling:

**De (lokale) overheid moet meer geld vrij maken om de jongeren (weer) aan het sporten te krijgen!**

## Dit zei de VVD in Maastricht:

“De VVD is het van harte eens met de stelling dat sport belangrijk is. Wij hebben in de Raad onder meer gepleit voor lagere tarieven van de sportaccommodaties in Maastricht. Dit is gedeeltelijk door het College overgenomen. Daarnaast zou het helpen als het Rijk onderwijsinstellingen meer geld voor sport zou geven.”

## De SP in Enschede vond dit:

“Investeren in sport voor de jeugd is investeren in de spreekwoordelijke toekomst. Een gezonde jeugd die veel beweegt heeft een gezonde toekomst met minder kans op lichamelijke ongemakken.

Gezondheid is een ongelooflijk belangrijk bezit. Het is ook een investering in de toekomst van de samenleving. Sport en beweging werken preventief bij het voorkomen van lichamelijke ongemakken en ziekten. Preventie zorgt voor lagere kosten in de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid.”

**Gezondheid is een ongelooflijk belangrijk bezit**

## En ten slotte de ChristenUnie in Delfzijl:

“Nee, er wordt op gemeentelijk niveau voldoende aandacht gegeven aan sport. Dat wil niet zeggen dat er minder aandacht moet zijn voor sport. Wellicht dient sport op een andere manier op de politieke agenda worden geplaatst. Te denken valt aan de wijze waarop de

gemeenten sportclubs subsidiëren. Tegenwoordig wordt er veelal gesubsidieerd op het complex en de terreinen die de sportclubs in gebruik hebben, ongeacht het aantal leden wat de betreffende sportclub telt. Je zou in onze visie een deel van de subsidie moeten kunnen verlenen op het aantal leden van een sportclub en bijv. de groep jongeren zwaarder te laten wegen dan andere groepen (voor een jongerenlid komt er dan dus meer geld).”

Om nog een beetje meer over dit thema te weten te komen, komen gingen we met **Gerrit-Jan Steenberg van de ChristenUnie in Delfzijl** wat langer om de tafel.

**“Scholen zouden meer tijd vrij moeten maken om met de leerlingen te sporten.”**

Als gemeentepoliticus heb je hier weinig tot geen invloed op. Overigens zijn wij van mening dat de (al minimale) twee lesuren per week sporten weer standaard in het lesprogramma opgenomen zouden moeten worden.

**“Ouders van jongere kinderen die een minimuminkomen hebben zouden subsidie moeten krijgen om zoon- of dochterlief te kunnen laten sporten.”**

Als we de situatie van Delfzijl in bekijken, dan gebeurt dat al een aantal jaar. Wel valt het mij op dat niet iedereen die subsidie zou kunnen krijgen, dat ook aanvraagt. Dat kan verschillende redenen hebben. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat er een subsidie voor is, ze zijn bang voor de administratieve rompslomp of misschien zijn ze te trots of schamen ze zich een beetje omdat ze het zelf niet kunnen betalen en geld van de overheid nodig hebben.

**“Als een gemeente een begrotingsoverschot heeft moet er als eerst aan de jongereninstellingen gedacht worden.”**

Het zou gemakkelijk zijn om dat te bevestigen. Maar als je naar het huishoudboekje van de meeste gemeenten kijkt dan zie je dat er geen sprake meer is van een begrotingsoverschot, dus dat de gemeente geld overhoudt. Gemeenten moeten dus bezuinigen waardoor er fors gesneden moet worden in een aantal voorzieningen. Deze vraag doet mij denken aan een liedje van Kinderen voor Kinderen: “... als er eens bankbiljetten groeien op mijn rug, jij bent de eerste die het hoort, kom dan maar weer terug...”



# Puzzel

De eerste en de laatste letter hebben we je vast gegeven. Vul de sporten van de Olympische zomer spelen in en je vindt in de horizontale balk onder de pijl de plaats waar de Olympische Spelen in 2008 worden gehouden! Een paar kleine hints...



## Jij en jouw sport

Straatinterview en foto's door Jetje van Voornveld



### Anouar (13 jaar): Voetballen

**Waarom?** Bij voetbal is scoren natuurlijk het leukst. Het spel is leuk: je kan lekker rennen.

**Hoe vaak?** Twee keer per week train ik bij de club in Amsterdam-West. En een wedstrijd op zaterdag. Momenteel voetbal ik helemaal niet, want mijn kniebanden zijn gescheurd tijdens een wedstrijd.

### Ayoub (10 jaar): Karate

**Waarom?** Bij het trappen en stoten krijg ik een kick. Ik krijg veel adrenaline en daar word ik wel vrolijk van.

**Hoe vaak?** Twee keer per week bij een club. Er komen daar jongens en meisjes.



### Hafsa (12 jaar): Honkbal

**Waarom?** We spelen dit vaak op school. Het leukste is natuurlijk homeruns slaan. Hard rennen is bij deze sport ook heel belangrijk.

**Hoe vaak?** In de zomer twee keer in de week. In de winter vind ik het een beetje te koud voor honkbal.



### Mourad (15 jaar): Kickboxen

**Waarom?** De uitdaging is allerlei vechttechnieken te leren bij knieën en trappen, zoals een opstoot, een linker-directe of rechter-directe.

**Hoe vaak?** Ik train twee keer per week bij een club.



### Noufal (I) en Bilal (allebei 12 jaar): Tennis

**Waarom?** Het leukste aan tennis vinden we het goed leren serveren; dat is ook het moeilijkste. We tennissen vaak samen op een veldje in de buurt. Smashen is lekker, maar we houden ook wel van een goede rally.

**Hoe vaak?** Als we niet naar school hoeven twee of drie keer in de week. 's Ochtend in het weekend is ook erg lekker...

### Gaiterie (12 jaar): Zwemmen

**Waarom?** Het is leuk om steeds beter te worden. We werken met kleuren.

Je kunt van bad wit naar bad zwart.

Bij zwart mag je afzwemmen.

Ik zwem met school.

**Hoe vaak?** Eén keer in de week.



### Hicham (12 jaar): Dammen

**Waarom?** Het is mooi om in series stenen van de tegenpartij te slaan. Je moet bij een spel erg goed nadenken.

Natuurlijk is dit een sport: een denksport. Trouwens, bij heel veel meer sporten is goed nadenken het belangrijkste.

**Hoe vaak?** Regelmatig. Op school en in het buurthuis.



### Sofyan (15 jaar): Volleybal

**Waarom?** Het is een sport van veel samenwerking: met elkaar mooie punten maken. Smashen is leuk.

**Hoe vaak?** Elke week volleyballen we op school.





1 Cor. 19-20 (12-20):

„Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam.“

# Sport

Door Johannes de Jong

Dit is voor veel Perspex-lezers waarschijnlijk een redelijk bekende tekst. Het is een tekst die veel gebruikt wordt om te benadrukken dat we goed met ons lichaam om moeten gaan. En dat is terecht, gezien de context van deze tekst waarin inderdaad gewaarschuwd wordt tegen het verkeerde gebruik van ons lichaam.

Maar in deze Perspex die over sport gaat is er ook een andere dimensie aan te wijzen in dit beeld van ons lichaam als tempel van de Heilige Geest. Het kan ook positief uitgelegd worden als een stimulans om ons lichaam op te bouwen en sport is zeker een manier om dat te doen. Alhoewel, vaak wordt er gewezen op de negatieve kanten van bijvoorbeeld topsport. Toch kan dit niet even onder dezelfde noemer gezet worden. Er is toch een groot verschil tussen de opbouw van het lichaam en het verkeerd gebruik van het lichaam ook al valt dat beide dan onder de noemer 'sport'.

We moeten ons lichaam dus goed verzorgen want het is een tempel van de Heilige Geest. Juist als we dit doen door te sporten realiseren we ons dat we ook lichamelijke beperkingen hebben. Bij sommigen gaat dat zover dat hun mogelijkheden zo ingeperkt zijn dat sporten moeilijk is. Dan is deze bijbeltekst een heldere oproep aan ons om niet te kijken naar wat we wel of niet kunnen bereiken door onze lichamelijke (on)mogelijkheden. We moeten ons en elkaars lichaam te zien als een tempel waar door de inwoning van Gods Geest nooit op neergekeken mag worden.

Deze oproep heeft gevolgen voor een christelijke visie op politiek. Het gevolg is namelijk dat we de lichamelijke aspecten van het leven zien als van God gegeven. Hij wil dat ons lichamelijk leven dat we leven op een goede manier leven. In Jezus naam worden mensen genezen en wij worden opgeroepen om om te zien naar de fysieke noden van de mensen om ons heen. Politiek is daarom een plek waar christenen thuishoren en waar ze vanuit deze visie veel kunnen betekenen. Niet alleen de gezonde en autonome mens staat centraal maar juist de vraag van de mens met gebreken die afhankelijk is van anderen. Juist die mensen hebben waarde omdat ze een voorbeeld kunnen zijn van doorzettingsvermogen en ons eraan herinneren dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar.

Het is daarom zaak dat de christelijke politici van gemeenteraad tot Tweede Kamer deze mensvisie vasthouden en eraan werken dat de maatschappij toegankelijk is voor iedereen (bijvoorbeeld sportvoorzieningen). Voor gezonden en voor mensen met een beperking. Voor ons als leden van Perspectief kan het ook een oproep zijn om om ons heen te kijken en te zien en te vragen naar wat mensen met beperkingen in de samenleving kunnen betekenen en hun daarin te ondersteunen.



De bedoeling van deze rubriek is dat je Marcel een dagje leent.

Verzin iets en mail even naar de redactie: [perspex@perspectief.nu](mailto:perspex@perspectief.nu)



# Een dagje in de bajes

Door Marcel Benard Foto's Karla Derks - Wolthuizen

**Tsja, daar staan we dan. Onderaan het complex van de penitentiaire inrichting Over-Amstel die je vast beter kent onder de naam Bijlmerbajes. Op uitnodiging van een Perspectief-er en daar weer een oom van werd jullie voorzitter achter zijn bureau vandaan getrokken. Het echte leven in. En dat je daar wel iets voor moet doen, blijkt bij de ingang van de bajes. Eerst een flinke controle, nog een controle en ten slotte nog een controle en dan staan we dan eindelijk binnen. Klaar voor een dagje tussen een hele berg gedetineerden. Dat belooft spannend te worden...**

Samen met Karla krijg ik een eerste korte rondleiding. Langs de medische dienst, over de luchtplaats. Lift in, lift uit. We komen bij de ruimte waar nieuwe gevangenen binnenkomen. We horen wat voor soort gevangenen in deze toren van de Bijlmerbajes zit: asielzoekers zonder geldige verblijfstitel en illegalen.

Nadat Karla weg is, gaat het echte werk beginnen. Wanneer de gevangenen terugkomen van het luchten, is het de voorzitter van Perspectief die met de sleutelbos zwaait en de mensen naar hun cel begeleidt. De sfeer is ongedwongen, de bewakers maken grappen met de gevangenen en iedereen is snel op zijn cel. Vervolgens begint de ronde. De bewaker met wie ik meeloop, heeft ambulante dienst. Dat komt mooi uit, want zo kan ik mooi de hele toren zien. We gaan langs de bibliotheek – boeken in het Engels, Turks, Chinees, Arabisch – en langs de arbeidsplaats. Daar doen gevangenen haarclipjes op een kartonnetje. Met dit werk verdienen ze geld, waarmee ze elke week een kleine bestelling kunnen doen in het winkeltje van de inrichting. Daar kunnen ze extra's kopen boven de dagelijkse maaltijd.

Het valt me op dat de bewakers behoorlijk toegankelijk zijn voor de gevangenen. De kantoortjes waarin ze zitten staan open. Wanneer ik ernaar vraag, wordt uitgelegd dat in andere landen, zoals België, dit anders gaat. Daar zitten bewakers in een kooi en is er geen contact

met gevangenen. In Nederland wordt gewerkt met regels. Iedere gevangene weet dat hij niet een kantoor binnen mag komen. Wanneer dat wel gebeurt, worden er andere maatregelen genomen.

## Lastige klant

Aan het begin van de avond zijn we in de meldkamer. Daarvandaan kunnen we alles in de gaten houden. Al snel krijgen we te horen dat er op een van de verdiepingen een lastige klant is. Iemand die psychisch behoorlijk gestoord is, zorgt voor een hoop overlast. Na overleg door het team wordt besloten om de cel van de betreffende gevangene helemaal uit te kleden (tv eruit, stoel eruit en verder alle losse dingen weg). Deze actie stuit op onbegrip bij de mensen op de meldkamer. De bewakers hier begrijpen niet waarom er zo moeilijk wordt gedaan en zouden zelf gekozen hebben voor de isoleercel op het 'dak' (dat eigenlijk een gewone 14e verdieping is).

## Spitactie

Het is al bijna 21.00 uur wanneer we het 'dak' opgaan. Daar zijn de isoleercellen gevestigd, waar op dit moment een persoon gevangen zit. Deze cellen zijn helemaal kaal, er ligt alleen een matras en een toilet. Ze zijn bestemd voor gevangenen die gevaarlijk gedrag vertonen (vechten met andere gevangenen of handtastelijk worden richting bewakers).



De dag eindigt nog spannend, aangezien we vlak voor het eind van de ronde (dat om 22.00 uur gepland was) nog moeten assisteren bij een 'spitactie'. Er is het vermoeden dat er een mobiele telefoon in een van de cellen verstopt ligt. Van een veilige afstand (misschien zouden de gevangenen niet zomaar accepteren dat ze van hun cel moesten) kijk ik toe hoe de cellen een voor een ondersteboven worden gekeerd. Alles wordt doorzocht: de prullenbak, het bed, toilet, zelfs enveloppen worden opengescheurd om te kijken of er een SIM-kaart in verstopt zit. In vreemde talen wordt door de gevangenen gecommuniceerd dat de bewakers in aantocht zijn. Of het daardoor komt, weet ik niet, maar in ieder geval wordt er niets gevonden.

Na 8 uur meelopen zit om 22.00 de dienst erop. Vermoeid stap ik in de auto, die ik voor de gelegenheid maar van stal gehaald heb. Het was een hele interessante belevenis, waar ik echt van genoten heb. Leden, bedankt voor de opdracht! Bijlmerbajes, bedankt voor de mogelijkheid om mee te lopen!

# Bunschoten: 'Actie in de taxi'

Door Harmjan Vedder



De drie mannen die samen Perspectief Bunschoten vormen. V. l. n. r.: Jaap-Wim van Diermen, Harmjan Vedder en Gilbert Kardol

**In deze rubriek wordt over het algemeen een afdeling met een verleden voorgesteld, maar aangezien dat soort afdelingen op het strand liggen in augustus deze keer een afdeling met een toekomst. Drie enthousiaste jongeren en hun kruistocht tegen functies, politieke avonden en saaie politiek...**

Tijd om op het strand te liggen hadden ze deze zomer zeker niet, de bestuursleden van Perspectief Bunschoten. Met niets anders dan een Scripta Lokale Afdelingen op zak, wandelden ze door de wereld van de lokale afdeling. Ze willen anders zijn en dat begint al met het ontbreken van een voorzitter en een penningmeester. "Lulkoek" was het officiële commentaar van het voltallige bestuur. De hoogste tijd voor een voorstelronde lijkt me zo:

Gilbert Kardol is een 18-jarige MBO'er en hoopt binnenkort aan de slag te mogen als elektricien. Hij is praktisch ingesteld en trekt zo nu en dan aan de rem, wanneer de rest van 'het bestuur' te hard van stapel loopt. Jaap-Wim van Diermen is 21 lentes jong en ook een MBO-student. Hij heeft een brede interesse, wat vaak goed van pas komt. Vwo'er Harmjan Vedder is met 17 jaar de jongste van de club. Hij heeft al een klein beetje ervaring binnen Perspectief en is daarmee de enige 'veteraan'. Maar voorlopig loopt ook deze denktank nog geen defilé's af.

## Knettergek

Perspectief Bunschoten is een van de drie afdelingen die deze zomer zijn opgezet vanuit Perspectief Utrecht. Toen deze provinciale afdeling besloot om in een aantal lokale afdelingen op te gaan, heeft Harmjan aan Gilbert en Jaap-Wim gevraagd of ze mee wilden helpen met een afdeling in Bunschoten-Spakenburg. Gilbert: "Harmjan had het heel vaak over Perspectief. Ik werd er knettergek van. Toen hij vroeg of ik mee wilde helpen heb ik maar ja gezegd. En ik vind het nog superleuk ook!"

## 'Actie in de taxi'

Inmiddels is Perspectief Bunschoten een feit. Een gloednieuwe website en een koffer vol projecten zijn het resultaat van uren brainstormen op een zolderkamer, onder temperaturen waarvan de arbeidsinspectie zou gaan gillen. Harmjan: "We waren het niet over alles eens, maar één ding was absoluut duidelijk. We wilden alledrie geen politieke avonden organiseren. Over het algemeen levert het weinig op. Je doet

het voor de jongeren, maar vaak hebben de bezoekers een gemiddelde leeftijd van 65+. Erg gezellig, maar daar doen we het niet voor. Een beetje 'actie in de taxi' kan geen kwaad. We willen met simpele en flitsende acties aan de jongeren laten zien dat christelijke politiek niet saai is, maar erg leuk en praktisch."

### 'Wedbstrijd'

www.perspectief-bunschoten.tk was het eerste project van het drietal. "We wilden absoluut een website hebben voordat we zouden beginnen.



Harmjan heeft daarom via het internet een snelcursus HTML gevolgd, terwijl Gilbert en ik in de pen geklommen zijn om teksten te schrijven.", vertelt Jaap-

Wim. Na een succesvolle afronding van de HTML-cursus en een aantal creatieve schrijfbuizen, is het resultaat een knalgroen website-monster, waar de heren bijzonder trots op zijn. Ze laten het dan ook niet na, om te vertellen dat hun site simpelweg de beste is. "We dagen onze collega's van andere afdelingen uit om het beter te doen!", aldus Harmjan.

En dat blijkt meer dan een losse opmerking te zijn. De afdeling schrijft een heuse website-wedstrijd uit. De afdeling die in deze 'wedstrijd' (geen typefout) op 1 mei 2005 de beste website heeft, wint 150 Euro. Van der Ros Communicatie (www.vanderros-communicatie.nl) heeft dit prijzengeld beschikbaar gesteld.

### Workshopmarathon

De agenda van Perspectief Bunschoten is ook al flink gevuld. De planning voor het komende seizoen begint met een 'workshopmarathon'. Met een onafhankelijke workshop over christelijke politiek wil het bestuur jongeren een gezellige avond bezorgen. Door veel discussie en een objectief verhaaltje over de drie christelijke partijen hopen ze jongeren enthousiast te krijgen voor (christelijke) politiek.

Harmjan: "Perspectief Bunschoten is natuurlijk nog niet echt bekend in het dorp. We willen daarom een rustige start maken en dat kan met deze workshop. Bovendien kunnen we zo alvast wat contacten leggen met de jongeren voor volgende projecten."

### Klusteams en handige Harry's

Ergens in het voorjaar wil het bestuur starten met het Klusteam-project. Via advertenties, artikelen, posters en mond-tot-mondreclame willen ze jongeren stimuleren om een zaterdagmiddagje te helpen bij zieken, ouderen of alleenstaanden. Gilbert: "Voor veel mensen die zelf niet kunnen klussen, is handige familie een uitkomst. Toch zijn er ook een aantal mensen, die voor de simpelste klusjes aangewezen zijn op dure klusjesmannen. Voor de financieel 'zwakkeren' in de samenleving, hebben we dit project bedacht. Ons dorp stikt namelijk van de handige Harry's. Onze taak is enkel het bijelkaar brengen van de klussers en de mensen in klusnood. De jongeren doen het echte werk: van schilderijtjes ophangen tot tuinen harken!" De vraag of zo'n project wel met politiek te maken heeft, wijst de afdeling direct van de hand. Harmjan: "Politiek gaat over je visie op de maatschappij. Hoe kun je je politieke ideeën beter duidelijk maken, dan met een project dat een stukje van die visie laat zien?"

### Perspectief?

En de toekomst? "Dat zit wel snor.", verzekert Jaap-Wim. "We hebben genoeg ideeën. De komende 400 jaar zijn we nog wel zoet. Bovendien zouden we gigantisch op onze plaat gaan, als we onze afdeling voorstellen in de Perspex en twee maanden later niet meer bestaan. We moeten nu wel!"

Wil je meer weten over Perspectief Bunschoten of wil je meehelpen? Dat kan! Mail naar harmjan@perspectief-bunschoten.tk of bel via 0645020595 of 033-2986009

### Ledenwerfwedstrijd

De ledenwerfwedstrijd begint al aardig te lopen. Sinds de start zijn er inmiddels 47 nieuwe leden dankzij deze actie. Afdelingen doen hun best elkaar de loef af te steken.

De stand is als volgt:

1. Kampen	17
2. Friesland	9
3. Grunn	8
4. Ede-Barneveld	7
5. Utrecht	6

Is jouw afdeling ook geïnteresseerd, kijk dan voor de voorwaarden in de vorige Perspex of mail intern@perspectief.nu.

# Perspectief in de Permanente Campagne!

Door Karla Derks – Wolthuizen

**In plaats van eens in de vier jaar een grote verkiezingscampagne te houden heeft de ChristenUnie besloten dat er voortaan continu campagne moet worden gevoerd. Want de ChristenUnie heeft geen boodschap die eens per vier jaar geldig is. Natuurlijk niet: er is iedere dag wel iets om actie voor te voeren, aandacht voor te vragen, vragen over te stellen, blij om te worden en noem maar op. Daarom is er een Permanent Campagne-team samengesteld uit alle lagen van de ChristenUnie. Een hele groep enthousiaste Perspectief-ers gaf zich op. Ze stellen zich even aan je voor. Hopelijk gaan we in de toekomst nog veel van ze horen!**



**Peter de Kluijver (20)**, woonachtig in het pittoreske Bleskensgraaf (Z-H), student Economie (Erasmus Universiteit Rotterdam).

“In het kader van de Permanente Campagne mag ik samen met de Tweede Kamer fractie onderzoek doen naar de inkomensverhoudingen in Nederland. Wat zijn die verhoudingen in Nederland, en zijn die rechtvaardig te noemen of zijn ze dat niet? Welke politieke spits dit krijgt weet ik nog niet. Daarvoor verschijnt de Perspex te vroeg, maar dat er iets komt is zeker! Voor de rest sta ik ook open voor suggesties van Perspectief leden. Waar moet de ChristenUnie actie voor voeren volgens jou? Daar ben ik wel benieuwd naar.”



**Frank Visser (26)**, Haarlem, webmaster ChristenUnie en student planologie.

“In de campagne wil ik doorgaan met de "Stop de porno"-actie die ik met andere Perspectief-leden heb gestart ([www.stopdeporno.nl](http://www.stopdeporno.nl)). Ik denk o.a. aan kaftjes voor porno-bladen, aanpassing van de reclamecode en aandacht voor het probleem van seksverslaving. Ik wil daarnaast brainwave zijn voor het verzinnen van creatieve acties, jeugdgroepen en kerken bezoeken, fracties in mijn regio ondersteunen en opinie-artikelen schrijven. Dat laatste doe ik bijvoorbeeld in Ebate ([www.ebate.nl](http://www.ebate.nl)), het Christelijk Politiek E-zine van Perspectief waar ik eindredacteur van ben. De PC is voor mij mensen overtuigen van het belang van christelijke politiek en enthousiast maken voor de ChristenUnie. Het gaat uiteindelijk echter niet om mij of de partij, maar om Gods eer. Nederland heeft Daniels, Deborah's en Nehemia's nodig! Doe jij mee? Meer info: [www.frankvisser.nl](http://www.frankvisser.nl)”





**Johannes de Jong (28),**  
Kampen, afgestudeerd theologie.

“Omdat ik de afgelopen jaren door allerlei projecten en activiteiten (van lokaal tot landelijk tot Europees) binnen Perspectief en ChristenUnie veel mocht leren en ondernemen vind ik het de moeite waard om me in te zetten voor de Permanente Campagne. Wat ik hoop is dat we door de Permanente Campagne de ChristenUnie na alle klappen, laten we eerlijk zijn, nu positief op de kaart gaan zetten. Met creatieve en politiek uitvoerbare ideeën die passen in het christelijk-sociale profiel van de partij. Mijn eerste actie staat al gepland en die moet het mogelijk maken dat de kortingspas voor gehandicapten voor de regiotaxi overal in Nederland gebruikt kan worden. Deze actie moet niet alleen de politiek bereiken maar ook de media en bijvoorbeeld de gehandicaptenorganisaties.”



**Gonda Lamberink (20),**  
student Internationaal/Europees recht  
in Groningen.

“Als studente Internationaal/Europees Recht ligt mijn interesse wat politiek beleid betreft voornamelijk op Europees niveau. 2004 vormt een belangrijk jaar voor de EU, en dus ook voor Nederland. Parlementsverkiezingen, uitbreiding van de Unie en het Nederlandse voorzitterschap. Daarnaast komt ongeveer 60% van alle nationale wetgeving direct of indirect uit Brussel. Dus niet: Europa best belangrijk, maar Europa heel belangrijk! Het is binnen dit dynamische en belangrijke Europa van belang dat er een christelijk geluid te horen valt. Het is noodzakelijk dat de ChristenUnie op Europees niveau haar achterban goed vertegenwoordigt. Maar het is net zo belangrijk dat de ChristenUnie-achterban betrokken is bij Europees beleid. En het is dan ook daar waar ik een rol voor mij als PC-er zie. Binnen de commissie Internationaal van Perspectief en binnen de commissie Internationaal en de werkgroep Europa van de Nationale Jeugdraad houd ik me bezig met het informeren, interesseren en mobiliseren van jongeren voor Europese politiek, en het vertegenwoordigen van diezelfde jongeren op seminars en conferenties.”



**Marcel Benard (21),**  
Nieuwerkerk a/d IJssel (Zuid-Holland),  
Student Bestuurskunde en  
voorzitter Perspectief.

“Waarom neemt iemand die al tientallen uren per week bezig is met Perspectief ook nog eens zoiets als de Permanente Campagne op zijn vork? Uit mijn sollicitatiebrief: Ik ervaar vanuit het christelijke geloof een voortdurende stimulans om maatschappelijk actief te zijn. De ChristenUnie gaat me aan het hart en ik wil me er voor blijven inzetten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de ChristenUnie ook jongeren kan bereiken door talentvolle jonge kandidaten naar voren te schuiven.

Dat is wat me drijft. We kunnen door een actiegericht houding heel Nederland duidelijk maken waar de ChristenUnie voor staat. Door creatieve, onverwachte initiatieven kunnen we vooroordelen over christenen wegnemen. En daar werk ik graag aan mee, samen met jullie allemaal.”



**Rogier Havelaar (20),**  
Tilburg en Hilversum, Student Beleid-  
en organisatiewetenschappen aan de  
Universiteit van Tilburg en Politieke  
Theorie en Politiek Gedrag als bijvak  
aan de Universiteit van Amsterdam.

“De ChristenUnie: een saaie, oubollige en kansloze partij waar vrouwen, voor zo ver aanwezig, in lange rokken lopen. Dat is het beeld wat de ChristenUnie bij veel mensen oproept. Dat is het beeld wat ik wil gaan veranderen. De ChristenUnie is een jonge en uitgesproken partij met veel talent en potentie. Dat talent wil ik gaan benutten, met name door passieve leden te mobiliseren en te activeren. ‘Iedereen van de partij, samen streven naar Bijbelse waarden’. Komende tijd doe ik dat door de Perspectief-Sportactie, een leden-dag in de provincie Brabant en debattrainingen te organiseren. Komend najaar zal ik me gaan bezighouden met de actie ‘Help oma de winter door’. Het belangrijkste is met een positieve en pro-actieve houding de wereld in gaan, wetende dat God zal helpen. Met God, partijleden en creatieve ideeën zullen we ver komen! Jullie horen nog van me!



# De zondag: Sabbat en Shalom

Door Bert Heuvelman

**Toen ik twaalf was, was de zondag voor mij een saaie dag. Natuurlijk, je mocht naar de kerk en dat was fijn, maar voor de rest was het een dag waarop vooral een hele hoop niet mocht. De zondag was de dag waarop je je verveelde. Een boekje, een spelletje, maar dat was het dan ook.**

De positieve formulering 'rustdag', is in de gereformeerde traditie omgedraaid naar een negatieve formulering: niet mogen werken. En de grens tussen wat wel en niet mocht werd angstvallig bewaard. In een oude verenigingsschets uit 1980 kwam ik laatst een artikel tegen over de vraag of je op zondag nu wel of niet in de tuin mag werken. Conclusie: als je het voor je plezier doet mag het wel en anders niet. Je moest dus maar net groene vingers hebben...

## Ijsje op zondag

Kars Veling gleed uit over het ijsje op zondag; zijn antwoord op de vraag of je op zondag een ijsje mocht eten was: "zullen we elkaar daarin maar niet teveel de maat nemen". Maar werd uitgelegd als: waarom zou je op zondag géén ijsje mogen eten?. Het was heulen met de vijand en voor veel critici van de ChristenUnie dé manier om aan te tonen dat de nieuwe christelijke partij nog maar aan het begin van de glijdende schaal stond. Veel, heel veel inzendingen op de opiniepagina's van de christelijke dagbladen volgden. En na het verlies bij

de verkiezingen in 2002 werd 'het ijsje' bijna een begrip waarmee de verkeerde koers van de ChristenUnie werd aangeduid.

## Sabbat

De laatste jaren is er veel discussie over 'de zondag'. Voor veel mensen is duidelijk wat de zondag niet moet inhouden, maar hoe het wel zit...? Of welke plek we de zondag wel moeten geven...? De bezoekersaantallen in de kerken nemen af, vooral in de middagdiensten. Mensen klagen over het gebrek aan beleving in de kerken en over de strakke en stijve liturgieën.

Maar ook de zondag op zich, als vervanging van de oudtestamentische sabbat, is onderwerp van discussie. In het vierde gebod van de decaloog lijkt de zondag

wel in de plaats te zijn gekomen van de Sabbat, maar is die vervangingsgedachte wel zo terecht? Waar in de Bijbel is een grond te vinden van waaruit de zondag

**Het gebruik van de 'zon-dag' is iets wat pas gebruikelijk wordt in het jaar 313**

zomaar de plek van de sabbat in mag nemen? De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en als zodanig de dag waarop de oudtestamentische Beloften in

vervulling gingen. Het is zeker een dag om stil te staan bij Christus, zijn werk en wat dat voor ons betekent, maar heeft de dag daarom de positie overgenomen van de rustdag, de dag waarop God rustte na zijn scheppingswerk?

### Zon-dag

Wanneer Paulus in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk dertien de gemeente oproept de overheid te eren, zegt hij dat tegen een gemeente waar men gewend is om op zondag te werken. De Romeinse samenleving draaide gewoon door, zeven dagen per week en daar waren de meeste gemeenteleden niet van vrijgesteld. De gemeente kwam bij elkaar, dat is te lezen in Handelingen, maar dat de hele dag gereserveerd was voor de samenkomsten is nergens te lezen. Het gebruik van de 'zon-dag' is iets wat pas gebruikelijk wordt nadat de Kerk in het jaar 313 onder Keizer Constantijn een staatskerk wordt.

### Shalom

Het is interessant om naar de priesterlijke zegen in Numeri 6 te kijken. "De HERE Zegene u en Hij behoeft" is in veel kerken minstens eens per zondag te horen. Het is niet alleen een geweldige zegen, maar ook schitterende poëzie. Vooral in het Hebreeuws is dat goed te zien. De eerste zin heeft dan 3 woorden, de tweede vijf en de derde zeven. De eerste zin heeft vijf hebreeuwse letters, de tweede 10 en de derde 15. Als je dat voor je ziet, dan is het bijna als een golf die aan komt rollen en steeds heftiger en mooier wordt. De golf wordt groter en groter, groeit in omvang en in intensiteit. En het eindpunt van deze aanrollende golf, de climax wordt gevormd door het schitterende woord "shalom", vrede. Daar komt het op aan, daar gaat het om, dat is het einddoel: Vrede. Het hele oude testament staat in het teken van de aankomende vrede, die uiteindelijk werkelijkheid wordt in Christus, die ons bevrijdt.

Shalom en sabbat hangen nauw met elkaar samen. Juist de sabbat was het symbool van deze vrede en rust. Het woord sabbat hangt in het hebreeuws samen met een werkwoord dat 'rusten' betekent. Een dag die vooruitblikte naar de eeuwige en echte Rust. Dé dag die apart gezet was om God te dienen en te danken. En met de komst van Christus werd die sabbat werkelijkheid. De sabbat werd dus niet vervangen, maar uitgebreid naar het totale christelijke leven.

### Dag van reflectie

Zondag en sabbat hebben dus een andere betekenis. De eerste dag is een herdenkingsdag, een wekelijkse Pasen, de tweede is een vooruitwijzing naar de vrede met - en rust in God die Christus voor ons bereikt heeft. Het sociale aspect van de Sabbat, een wekelijkse vrije dag om bij te komen van de werkdrukke heeft een veel praktische inslag, zoals er heel veel wetten te vinden zijn in de Thora die niet een 'heilige', maar een praktische bedoeling hebben. Tegelijkertijd zit er in dit sociale aspect ook een les. Rust geeft afstand van de dagelijkse gang van zaken, afstand geeft ruimte voor reflectief denken:

wie ben ik, hoe ben ik bezig met mijn werk en mijn leven, wat houdt me bezig, wat vind ik daar eigenlijk van en zit ik wel op de goede weg, of moet ik het roer omgooien? In de sabbat lijkt God ons ook te zeggen: ik geef je rust, ik creëer een rustmoment. Maak daar dan ook gebruik van en leef bewust! Sta eens stil en neem de tijd om jezelf onder de loep te nemen.

Kortom, de sabbat is nu niet meer beperkt tot een dag, maar is de kern van een christelijke levensstijl. De zondag is geen dogma, ook geen 'heilige verordening of dag', maar een rustmoment dat God ons geeft. Zouden we, hypothetisch gesteld, vandaag beslissen om vanaf nu niet de zondag, maar de donderdag als wekelijkse vrije dag te gebruiken, dan zou dat geen verschil maken.

**Daar komt het op aan,  
dat is het einddoel: Vrede.**

### Discussieer mee met de stelling 'Sporten oké, maar niet op zondag'

Mail naar [perspex@perspectief.nu](mailto:perspex@perspectief.nu)

"Ai, dat is één van de pijnlijke vragen, waarop ik moet antwoorden: 'best belangrijk', maar ik kom er niet of nauwelijks aan toe. Natuurlijk: 'mens sana in corpore sano', maar hoe zit het met dat gezonde lichaam? Oké, af en toe voetbal ik, met m'n zoon of in het Kamerelftal (ja, heus!). Verder probeer ik enige regelmaat te brengen in het rondje hardlopen. Maar met werkdagen van 14 of 16 uur komt daar niet veel van terecht. En van die ene keer per jaar snoeken wordt mijn conditie ook niet echt beter... Toch blijf ik zeggen: sport, best belangrijk!"



**Kamerlid en Sport:  
André Rouvoet**



Door Marcel Benard en Rita Poppe

**Van 11 mei tot en met 19 mei verbleven internationaal secretaris Rita Poppe en voorzitter Marcel Benard in Israël. Zij waren daar op uitnodiging van het Cijo, de jongerenorganisatie van het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël (CIDI). Samen met vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke jongerenorganisaties werden ze voorgelicht over het slepende conflict in het Heilige Land. Ze hielden een dagboek bij.**

## Retourtje Israël



### Dinsdag 11 mei

De grote reis begon om 10 uur op Schiphol. Het vliegtuig zou om 13 uur gaan en de tijd daartussen bleek zeker nodig voor alle controles. Veilig op reis dus. Na vier en een half uur vliegen maakten we nog een extra rondje over Tel Aviv. Niets aan de hand, we landden toch echt. Het welkom in Israël begon met een drie kwartier durende ondervraging van een van de reisgenoten die familie in de Palestijnse gebieden heeft. Uiteindelijk mochten we toch met de hele groep door.

### Woensdag 12 mei

Om kwart over acht verzamelen in de bus en via een prachtige slalomroute op naar de oude stad. Daar stond een gids te wachten die allereerst een uitgebreide lezing over de geschiedenis van Jeruzalem gaf. Vervolgens gingen we op pad: via de verschillende delen van de oude stad naar de klaagmuur en door naar de El Aqsa moskee en de rotskoepel. Tijdens de lunch kwam een woordvoerder van het Israëlische leger (IDF) erbij om na de lunch naar de buitenwijken van Jeruzalem te rijden, waar een deel

van de afscheiding (of 'obstacle', volgens de kerel van IDF) te zien was. Het eerste uitzichtspunt toonde een deel van het hek bij Bethlehem, het tweede bood uitzicht op een stuk muur. Er waren heel wat 'politieke' vragen, maar deze heer was niet in de positie daar antwoorden op te geven.

Aansluitend hierop vertrokken we naar de Knesset, het Israëlische parlement. De mate van VIP's viel hier helaas wat tegen en geen van de parlementsleden had tijd om met ons te praten. Gelukkig waren de assistenten/ fractiemedewerkers wel zo bereidwillig met ons in gesprek te gaan.

Zo, dat was een redelijke dag zou je denken... Maar nee, er komt nog meer. Na het uitbundige diner, voor de derde keer stonden er kikkererwten op het menu, stonden we klaar voor het volgende onderdeel.

Nabestaanden van slachtoffers vertelden hun verhaal. Zeer aangrijpend, de emoties liepen hoog op. Op deze manier komt het conflict erg dicht bij. De personen hadden allen een verschillend verhaal, met verschillende nuances, maar waren duidelijk in hun verlangen naar vrede. De bomaanslagen moeten stoppen voordat dat bereikt kan worden....

## Donderdag 13 mei

Vanmorgen konden we iets later opstaan. Hetzelfde ontbijt, dezelfde mensen. Maar een andere dag met een ander programma voor ons. Het begon in het hotel met een lezing van Neil Lazarus, een politicoloog en een bekend spreker die ons de ins en outs van het conflict probeerde duidelijk te maken. Ook hier werd duidelijk welke dreiging de joden ervaren. De bouw van de afscheiding en het liquideren van de kopstukken van terroristische organisaties zijn manieren om de eigen bevolking te beschermen, zo werd ons verteld. Vervolgens kwam iemand aan het woord van de Palestinian Media Watch. Hij toonde ons beelden van de Palestijnse officiële televisiezender, waarop kinderen aangemoedigd werden zich op te offeren voor Allah in de strijd tegen Israël. Walgelijke beelden, pure indoctrinatie. En deze kinderen zijn de toekomst van het Palestijnse volk...

## Vrijdag 14 mei

Vanmorgen zijn we naar het Israëliische Rode Kruis, de Rode Davidsster, geweest. Dat was een erg leuke afwisseling van het programma. Twee vertegenwoordigers van Magen David Alom (Hebreeuws voor Rode Davidsster) vertelden over het werk dat zij vrijwel zonder overheidssteun doen. Naast de MDA bestaat er in Israël geen andere ambulancedienst. Daarom konden de medewerkers gelukkig vertellen dat ze het grootste gedeelte van hun tijd, wel 95%, bezig kunnen zijn met het 'gewone' ambulancewerk, zoals het helpen bij bevallingen en hartstilstanden. Maar die andere 5 % wordt ingenomen door zware gevallen, waaronder ook zelfmoordaanslagen.

Bij het eten hebben we gesproken met Iftach Spector, een Israëliische piloot die weigert nog langer te vliegen, omdat te veel onschuldige burgers omkomen bij de aanslagen. De alom gerespecteerde Spector, generaal in de Israeli Defence Force (IDF), gaf aan dat hij niet tegen het verdedigen van de staat Israël is, maar dat hij zag dat de morele standaard van de IDF achteruit dreigt te gaan. Daartegen wilde hij protesteren door niet meer te vliegen.

's Avonds wordt het nachtleven van Israël verkend. Het werd een leuk avondje kennismaken met de andere kant van Israël.

## Zaterdag 15 mei

Om twaalf uur vertrokken we met de bus van Tel Aviv naar de kibboets Palmachim. Eén van de reisleiders woont daar normaal gesproken. We kregen hier een lunch, een inleiding over de kibboets en een rondleiding door de kibboets zelf. De kibboets ligt echt prachtig, pal aan zee. Schitterend uitzicht!

Met tussendoor nog een bezoek aan Yafo moesten we ons haasten, want we wilden als groep op tijd bij de demonstratie in Tel Aviv zijn. Misschien heb je hier wat over op tv gezien, want het was een van de grootste demonstraties (150.000 mensen) sinds ooit met erg

veel prominente sprekers, zoals Shimon Peres. Het doel van de betoging was het plan van Sharon voor de terugtrekking van Israël uit de Gaza-strook te ondersteunen om zo het vredesproces weer op gang te brengen. Het was een erg indrukwekkende bijeenkomst die we niet graag gemist zouden hebben!

## Zondag 16 mei

Het programma vandaag was absoluut een van de beste dagen van de hele reis. We vertrokken vanmorgen naar Givat Haviva, een soort kibboets waar gewerkt wordt aan vredeseducatie in verschillende projecten. Het doel is dat de Arabieren en Joden in Israël (zonder de Westoever en de Gaza-strook) elkaar leren kennen en met elkaar in gesprek komen.

Na de lunch op de kibboets ontmoetten we twee sociaal werkers die de ontmoeting tussen Joodse en Arabische jongeren leiden. De een was Joods en de ander Arabisch. Het gesprek ging al vrij snel over de ervaringen van de Arabier als een soort tweederangsburger in Israël. Dit was de eerste keer dat we daadwerkelijk met een Israëliische Arabier in gesprek waren.

Vervolgens werden we in soort iglo van leemplaggen gestopt waar we werden voorgelicht.

## Dinsdag 18 mei

Dinsdagmorgen stonden we vroeg op om op tijd in de legerbasis bij Be'ersheva te zijn. Daar werden we rondgeleid over de basis door een aantal rekruten.

Natuurlijk konden enkele sportieve confessionelen (waaronder Marcel) het niet laten om een wedstrijdje stormbaan te doen, zodat zij de rest van de dag nahijgend van hun prestatie hebben genoten.

Dat de sportievelingen zich vol overgave op het grint stortten om woest te tijgeren, kwam niet zo goed van pas bij de volgende activiteit: het bezoek aan de Dode Zee. Toen het zout in de verse wondjes beet, waren de stoere confessionelen plotsklaps veranderd in zielige mannetjes.

Wel hebben we genoten van de bijzondere ervaring die het bezoek aan de Dode Zee is. Het bezoek aan natuureservaat En Gedi deed daar nog een schepje bovenop. De reis werd afgesloten met een fantastisch diner in Jeruzalem en het meepikken van het Feest van Jeruzalem.

## En nu...?

Nu we weer in Nederland zijn, willen we het niet bij een leuk reisje laten, natuurlijk. De reis zal gebruikt worden voor een verdieping van onze gezamenlijke Midden-Oostenvisie. Je gaat daar zeker meer van horen. Waarschijnlijk al op deze Algemene Vergadering en anders de volgende zal het standpunt over de kwestie opnieuw bepaald worden. In ieder geval doet PerspectieF mee aan de organisatie van een congres van alle politieke jongerenorganisaties en het CIDI op 29 september as.

# vacaturebank

## DURF TE KIEZEN...

Perspectief, ChristenUnie-jongeren wil zich profileren als een actieve, bewogen jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. Voor de inhoudelijke profilering zoeken wij een

### Voorlichter

De voorlichter assisteert de voorzitter in het nadenken over de profilering en positionering van Perspectief. Je doet voorstellen voor de strategische profilering. Je zoekt contact met de media en andere relevante organisaties om de positie en ideeën van Perspectief voor het voetlicht te brengen. In nauw overleg met de voorzitter en de politiek secretaris zoek je naar mogelijkheden in de actualiteit om Perspectief in beeld te krijgen.

We zoeken iemand die:

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de ChristenUnie en Perspectief
- een achtergrond heeft in de communicatiewetenschappen, marketing of journalistiek
- enthousiast is
- een politieke antenne bezit
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bezit
- zelfstandig kan werken

De voorlichter maakt geen deel uit van het bestuur. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed.

Voor meer informatie over of om je op te geven voor de functie kun je contact opnemen met Marcel Benard, voorzitter@perspectief.nu of telefonisch: 06-14275167

Voor de inhoudelijke profilering zoeken wij tevens een

### Politiek Secretaris (v/m)

Als Politiek Secretaris ontwikkel en bewaak je het politiek-inhoudelijke profiel van Perspectief. Je maakt deel uit van het bestuur en bent verantwoordelijk voor de commissies Politieke Verdieping en Congressen. Samen met de voorzitter en het bestuurslid Promotie en Acties ben je eindverantwoordelijk voor politieke acties. Je coördineert de uitgave van politiek inhoudelijke publicaties en de ontwikkelingen rond het politiek programma.

We zoeken iemand die:

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de ChristenUnie en Perspectief
- enthousiast is en goed kan motiveren
- kennis heeft van kernprogramma en ontstaansgeschiedenis van de ChristenUnie
- goede coördinerende en communicatieve vaardigheden bezit
- zelfstandig kan werken

Voor deze functie geldt dat er een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar is.

In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren.

Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Benard, voorzitter@perspectief.nu, 06-14275167. Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Klaas Pieter Derks. Per mail naar bestuur@perspectief.nu of schriftelijk naar Huygensstraat 103, 9727 JB in Groningen.

Perspectief is ook op zoek naar een

## Bestuurslid Promotie & acties (v/m)

voor het coördineren van de uitstraling van Perspectief. In de functie ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de promotiecommissie die tot doel heeft jongeren maatschappelijk bewust te maken en te stimuleren om lid te worden van Perspectief. Op dit moment moet de promotiecommissie van de grond af opgebouwd worden.

Je neemt het initiatief tot en coördineert de uitvoering van acties van Perspectief. Je ontwikkelt en beheert het promotiemateriaal en je draagt zorg voor een goede introductie van nieuwe leden binnen de organisatie.

Wij zoeken iemand die:

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie en lid is van Perspectief
- creatief is en vage plannen weet om te zetten in leuke, prikkelende acties
- enthousiast is en goed kan motiveren
- organisatietalenten bezit
- goede communicatieve vaardigheden bezit
- politiek inzicht heeft
- goed zelfstandig en in teamverband kan werken
- voldoende tijd heeft om deze functie te vervullen

Voor deze functie geldt dat er een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar is.

In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren.

*Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Benard, voorzitter@perspectief.nu / 06-14275167. Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Klaas Pieter Derks. Per mail naar bestuur@perspectief.nu of schriftelijk naar Huygensstraat 103, 9727 JB in Groningen.*

Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

## Algemeen Secretaris

De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving van het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handleidingen. De secretaris wordt ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken worden verdeeld.

Voor deze functie zoeken wij iemand die

- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie en lid is van Perspectief
- Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
- Zelfstandig en nauwkeurig kan werken

Voor de functie is een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar.

*Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Klaas Pieter Derks, secretaris@perspectief.nu of telefonisch: 06-21877071*

...VOOR DE TOEKOMST!

# Hé!

## Wat doe jij eraan?!

# Word NU lid!

Word nu lid van:



En ontvang gratis de nieuwe CD van Gerald

Ja, ik word lid van **Perspectief**, ChristenUnie-jongeren  
(en machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening)

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De nieuwe 2CD van Gerald Troost  
(‘Bovennatuurlijk’)



Het boekje ‘Hart voor Groen’



**Gerald:**

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Tel.nummer: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Geb. datum: \_\_\_\_\_

Rek.nummer: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Contributie per jaar:  
12-17 jaar € 7,-  
18-26 jaar € 12,-  
27-30 jaar € 17,-

*“Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Waarom **steun je dan de ChristenUnie** niet die daartegen in actie komt?”*

**Wij hebben JOUW STEUN nodig!”**

**Opsturen naar:**

Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Antwoordnummer 862, 3800 AK Amersfoort

